

DE LATIJNSE EN PROTESTANTSE KERKEN IN HET NABIJE OOSTEN

1. De Latijnse Kerk in het Nabije Oosten

Ten tijde van de kruistochten en van de Latijnse koninkrijken werden door Rome in het Oosten Latijnse katholieke hiërarchieën geïnstalleerd, meer bepaald de Latijnse patriarchaten van Jeruzalem, Antiochië en Alexandrië, die aan de plaatselijke oosterse gemeenschappen opgelegd werden. Na het mislukken van de kruistochten verdween deze Latijnse Kerk van het Oosten. In de 19e eeuw konden door het proselitisme van missionarissen onder autochtone Kerken nieuwe Latijnse gemeenschappen gevormd worden. In 1847 herstelde paus Pius IX het Latijnse patriarchaat van Jeruzalem. Zijn jurisdictie strekt zich



uit over de Latijnse gelovigen van Jordanië, Palestina, Israël en Cyprus. De andere Latijnse katholieken van het Midden-Oosten hangen af van hun respectieve apostolische vicarissen of bisschoppen.

Latijnse Patriarch van Jeruzalem: Z.Z. Pierbattista Pizzaballa, ofm, Latijns Patriarch van Jeruzalem (geboren in 1965, in 2020 benoemd door de Paus). Residentie: Jeruzalem. Aantal gelovigen: 65.000 (op 86.500 Latijnse katholieken voor het gehele Midden-Oosten).

2. De protestantse Kerken in het Nabije Oosten

Vanaf de 18e en vooral in de daaropvolgende eeuw hebben zich door toedoen van Europese en Amerikaanse missionarissen verschillende protestantse Kerken en denominaties in het Nabije Oosten verspreid. Tegenwoordig zijn er in het Midden-Oosten ongeveer elf protestantse denominaties, die deel uitmaken van de Raad van Kerken van het Midden-Oosten. Het zijn evangelische episcopale Kerken, de lutherse Kerk, de presbyteriaanse Kerk en vijf andere evangelische Kerken, zoals de nationale evangelische Unie van Libanon en de Unie van Armeense evangelische Kerken van het Midden-Oosten. Bij deze bestaande Kerken komen nog nieuwe stromingen met een evangelisch karakter.

Het aantal gelovigen is zeer beperkt in het Nabije Oosten (350.000 alle gezindten inbegrepen?). Dat is niet het geval in Zuid India (Kerala), waar de in 1880 gevormde Syrische hervormde Kerk van Mar Thom 800.000 gelovigen telt (er zijn nog 80.000 protestanten van andere denominaties). Dat is nog minder het geval in Ethiopië. Daar zouden ongeveer 2.500.000 protestanten zijn, veel talrijker dus dan het aantal katholieken, met vooral de evangelische Kerk van het Woord van het Leven (850.000 gelovigen, baptistische stekking), de evangelische (lutherse) Kerk Mekane Yesus (1 miljoen gelovigen!), de Kerk van de gelovigen van het volle Evangelie (250.000 gelovigen, met de stekking van de Pinkstergemeente).