

HEBBEN DE ARMENIËRS NOG BONDGENOTEN?



Driemaandelijkse tijdschrift/April-Mei-Juni 2023
Afgiftekantoor: Kortrijk 1-2de afd.
Erkenningsnummer: P. 308.666

Onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin



Maria van Bourgondiëstraat, 8
B-1050 Brussel - België

Tel. : 02/512.15.49

(Dinsdag en donderdag van 9 u 30 tot 16 u 30 ;
vrijdag van 9 u 30 tot 13 u 30)

email : orient.oosten@skynet.be

Website : werkvoorhetoosten.be

IBAN BE51 5230 8142 0562

BIC : TRIOBEBB

In dit nummer

Actualiteit

— Hebben de Armeniërs nog bondgenoten?, door **Benoit Lannoo** p. 3

Dossier

— De christenen van het Sultanaat van Oman,
door **Mounir Arbach** p. 16

Echos van het Christelijke Nabije Oosten

p. 32

Voorzijde kaft : boven, uitzicht op de Ghazanchetsots-kathedraal in Shushi vóór het bombardement op 8 oktober 2020. (© Museum of the Bible, Washington DC). *Onder*, dezelfde kathedraal «gerestaureerd» door de Azeri's in 2021, die het karakteristieke Armeense dak verwijderden. (© Aykhan Zayedzadeh).

Achterzijde kaft : Boven, de groep die in Egypte wordt begeleid door Chr. Cannuyer en op 22 april 2023 in audiëntie wordt ontvangen door de Koptische paus Tawadros II. *Onder*, standbeelden van de 21 koptische martelaren die in 2015 in Libië werden gedood, op de binnenplaats van de aan hen gewijde kerk in El-Our (Midden-Egypte).