

BRIEF VAN DE PAUS AAN DE KATHOLIEKEN IN HET MIDDEN-OOSTEN
7/10/2024

Beste broeders en zusters, ik denk aan jullie en bid voor jullie. Ik wil me bij u voegen op deze trieste dag. Een jaar geleden werd de lont van haat aangestoken; het sputterde niet, maar explodeerde in een spiraal van geweld, in het beschamende onvermogen van de internationale gemeenschap en de machtigste landen om de wapens het zwijgen op te leggen en een einde te maken aan de tragedie van de oorlog. Er vloeit bloed, er vloeien tranen, de woede groeit, net als het verlangen naar wraak, terwijl het erop lijkt dat weinigen zich bekommeren om wat het meest nodig is en wat mensen willen: dialoog en vrede. Ik word nooit moe te herhalen dat oorlog een nederlaag is, dat wapens de toekomst niet bouwen maar vernietigen, dat geweld nooit vrede brengt. De geschiedenis bewijst dit, maar jaren en jaren van conflict lijken ons niets geleerd te hebben.

En jullie, broeders en zusters in Christus die in landen wonen waar de Schrift vaak over spreekt, jullie zijn een kleine, weerloze kudde, dorstend naar vrede. Dank jullie wel voor wie jullie zijn, dank jullie wel dat jullie in jullie land willen blijven. Dank jullie wel dat jullie ondanks alles kunnen bidden en liefhebben. Jullie zijn een zaadje dat door God geliefd is.

Zoals een zaadje, schijnbaar naar beneden gedrukt door de aarde die het bedekt, altijd in staat is om zijn weg naar boven te vinden, naar het licht, om vrucht te dragen en leven te geven, laat jullie niet verzwelgen door de duisternis die jullie omringt. Maar, geplant in jullie heilige landen, worden jullie zaden van hoop, omdat het licht van het geloof jullie leidt om te getuigen van liefde wanneer we spreken over haat, over ontmoeting wanneer confrontaties zich vermenigvuldigen, over eenheid wanneer alles omslaat in confrontatie.

Het is met het hart van een vader dat ik mij tot jullie wend, heilig volk van God; tot jullie, kinderen van jullie oude Kerken, vandaag "martelaren"; tot jullie, zaden van vrede in de winter van oorlog; tot jullie die in Jezus "zachtmoedig en nederig van hart" (Mt 11,29) geloven en die in Hem getuigen worden van de kracht van een ongewapende vrede.

Vandaag weten de mensen niet meer hoe ze vrede kunnen vinden, en wij christenen moeten God daar altijd om blijven vragen. Daarom nodig ik iedereen uit om deel te nemen aan een dag van gebed en vasten. Gebed en vasten zijn de wapens van liefde die de geschiedenis veranderen, de wapens die onze enige ware vijand verslaan: de geest van het kwaad die oorlog aanwakkert, omdat hij "van het begin af aan moorddadig is", "een leugenaar en de vader van de leugen" (Joh 8:44). Laten we alstublieft wat tijd besteden aan bidden en de reddende kracht van vasten herontdekken!

Ik heb één ding in mijn hart dat ik tegen jullie wil zeggen, broeders en zusters, maar ook tegen alle mannen en vrouwen van alle godsdiensten en religies die in het Midden-Oosten lijden onder de waanzin van de oorlog: ik ben dicht bij jullie, ik ben bij jullie.

Ik ben bij jullie, de inwoners van Gaza, gekneusd en uitgeput, die elke dag in mijn gedachten en gebeden zijn. Ik ben bij jullie die gedwongen worden om jullie huizen te verlaten, om school en werk op te geven, om te zwerven op zoek naar een bestemming om aan de bommen te ontsnappen.

.....

Franciscus